

Overzicht Mayors for Peace Nieuwsbrieven



Flashinterview met:

Om de persoonlijke afwegingen van burgemeesters voor hun deelname aan *Mayors for Peace* te beluisteren vindt u hieronder een kort vraaggesprek met Jetty Eugster, burgemeester Reusel-De Mierden.



Vraag 1: Wat was voor u de aanleiding om toe te treden tot *Mayors for Peace*?

Ik werd, tijdens mijn ambtstermijn in Schijndel, op *Mayors for Peace* attent gemaakt door tandarts Willem Hubregts, die actief was binnen de NVMP, gezondheidszorg en vredesvraagstukken.

Daarnaast vind ik het vredesvraagstuk zo belangrijk, dat ik het daarom niet kon maken om geen lid te worden. Ik stam nog uit de tijd van "dan de boom" en hoe we ons daarvoor inzetten, en er is eigenlijk nog geen spijt veranderd. "De boom" is er nog steeds in vele gedaanten. Als burgemeesters hebben wij vaak een voorrekenkarakter, maar mijn mening ook t.a.v. dit vraagstuk, al gaat het om bevoegdheden ver te boven....

Vraag 2: Kernwapens vormen een mondiaal vraagstuk. Moet een lokaal bestuurder zich hier niet verre van houden?

Tja, het gaat om bevoegdheden ver te boven. Alleen iedere burgemeester, iedere burger, die zich probeert in te zetten voor vrede, is winst. Het is niet onze dagelijkse praktijk als burgemeester, wij zijn slechts "machthebbers" op onze schaal, oké, maar samen kunnen we wel sterker de vredesboodschap uitdragen, en hopelijk anderen aan het denken zetten waartoe misbruik van macht door "grote machthebbers" kan leiden.



Nieuwsbrief *Mayors for Peace*-Nederland

'Vrede verbindt over grenzen' wordt het thema van de Vredesweek 2019
Wilt u tijdens de Vredesweek 2019 ook aan de slag voor vrede? Kom dan maart en april naar een van de PAX Inspiratiedagen in Amersfoort, Nijmegen of Rotterdam. Hier krijg je ideeën wat je met het thema 'Vrede Verbindt Over Grenzen' kunt doen.



Foto: Lize Kraaij

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema van de Vredesweek 2019: 'Vrede Verbindt Over Grenzen'. Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden.

Voor meer info en aanmeldingen

Wat zou jij doen als



Burgemeester van Rumund ontsteekt het bevrijdingsvuur in Wageningen

De slogan voor de jaren 2016 tot 2020 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarmee het een appel doet om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid, is *Geef vrijheid door*. De hamvraag in deze activiteiten is 'Wat zou jij doen als'. Dat levert veel mooie gesprekken op, waarin het gaat over *durven, kunnen en willen*. Burgemeester Geert van Rumund van Wageningen, Stad der Bevrijding en voorzitter *Mayors for Peace*-Nederland, in *Procesnieuws*. U kunt hier het artikel [lezen](#).



Nieuwsbrief *Mayors for Peace*-Nederland

Wat zou jij doen als



De slogan voor de jaren 2016 tot 2020 van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, waarmee het een appel doet om zich in te zetten voor de waarde van vrijheid, is *Geef vrijheid door*. De hamvraag in deze activiteiten is 'Wat zou jij doen als'. Dat levert veel mooie gesprekken op, waarin het gaat over *durven, kunnen en willen*. Burgemeester Geert van Rumund, burgemeester van Wageningen, Stad der Bevrijding en voorzitter *Mayors for Peace*-Nederland, schreef hierover een artikel in *Procesnieuws*. U kunt hier het artikel [lezen](#).

Videoboodschap burgemeester Liesbeth Spies



Burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn, gaf tijdens de bijeenkomst 'Nederlandse inzet voor een kernwapenvrije wereld', op 26-09-2018 in Humanity House, een korte en heldere videoboodschap.

'Wij hebben deze wereld, deze aarde, in bruikleen voor onze kinderen en kleinkinderen. We mogen deze aarde doorgeven aan generaties die na ons komen. Dat betekent dat we er goed voor moeten zorgen. Kernwapens zijn erop gericht de wereld te vernietigen. Dat past niet bij de opdracht die wij hebben om deze wereld door te geven aan volgende generaties. Daarom ben ik heel blij dat dit kabinet zich inzet voor een kernwapenvrije wereld. Maar laten we het niet bij woorden laten, laten we ook daadwerkelijk de daad bij het woord voegen. Dus doe uw uiterste best om die zin uit het regeringskkoord 'wij gaan voor een kernwapenvrije wereld' ook om te zetten in internationale actie.'

Bent u geïnteresseerd in het hele verslag van deze bijeenkomst? U leest het [hier](#)



No more Hiroshima! No more Nagasaki!
- Raising public awareness for abolition of nuclear weapons -

Nieuwsbrief *Mayors for Peace*-Nederland Vredesweek 2020

Wervingsbrief Geert van Rumund, voorzitter *Mayors for Peace*-Nederland

Eind juni schreef burgemeester van Rumund:

'Het bestaan van kernwapens - waar ook ter wereld - bedreigt de veiligheid van onze burgers en juist daarvoor moeten wij ons als burgemeesters bijzonder verantwoordelijk voelen. Ook weten wij dat er geen maatregelen te nemen zijn (zoals met Corona) om de gevolgen van een kernbom te bestrijden en we moeten vrees voor het (in grote delen) vernietigen van onze aarde.

U kunt op persoonlijke titel lid worden van *Mayors for Peace*-Nederland. In Nederland zijn 155 burgemeesters lid. [Klik hier voor de volledige brief](#)

75 jaar na Hiroshima en Nagasaki

'In een enkele lichtflits werd mijn geliefde Hiroshima een uitgestorven plek met overal puinhopen, skeletten en zwartgeblakerde iken', zo beschreef Setsuko Thurlow haar ervaring tijdens het bombardement op Hiroshima, dat te sludertijdig mijnse overleefde. Op 6 en 9 augustus was het precies 75 jaar geleden dat Hiroshima en Nagasaki werden verwoest door Amerikaanse atombommen. Daarbij kwamen meer dan 200.000 burgers om het leven.



De burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki deden emotionele oproepen: 'we pledge to do everything in our power to abolish nuclear weapons and open a path to genuine and lasting world peace'.